

ONTDEKKEND LEREN

PROJECT

De reis van de held

Wat hebben sprookjes, mythen en sagen gemeen? Wat leren we hiervan en hoe kunnen we er zelf mee aan de slag? Dit project gaat over de kracht van verhalen en archetypen om onze eigen omgeving op heel andere wijze te verkennen en je fantasie aan het werk zetten.



ER OP UIT!

PROJECT

Olympische Spelen

In de Griekse oudheid waren er vier grote wedstrijden op het gebied van sport en muziek, waaronder de Olympische Spelen. Dit project gaat over de rol van sport in onze samenleving nu, en in de klassieke oudheid.

Liza:

'De basisschool vond ik best makkelijk. Op het gymnasium kan ik veel meer doen en leren. Ook de excursies zijn leuk. Vorig jaar gingen we naar een museum en dit jaar naar Duitsland.'

BEREDENEREN



DE BOERHAAVE

deboerhaave-ehl.nl

Herman Boerhaavelaan 1
7415 ES Deventer
T: 0570 504640
E: info.deboerhaave@ehl.nl



Kijk voor het onderwijsaanbod van al onze locaties op:
ehl.nl/onderwijsaanbod

ETTY HILLESUM LYCEUM

ARKELSTEIN DE BOERHAAVE DE MARKE HET CORBERIC HET STORMINK HET VLIER

Deventer scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium

ehl.nl

DE BOERHAAVE

onderbouw havo onderbouw atheneum onderbouw gymnasium

leerroute kunst & cultuur leerroute ecolyceum leerroute XL



VERNIEUWD GYMNASIUM



Ben jij nieuwsgierig? Kun je goed leren en ga je graag uitdagingen aan? Ben je een doorzetter en geïnteresseerd in de cultuur van de klassieke oudheid, Latijn en Grieks? Dan is het vernieuwd gymnasium op De Boerhaave iets voor jou!



ONDERZOEKEN

Leer van de Grieken en Romeinen

Op het gymnasium krijg je dezelfde vakken als op het atheneum; Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, biologie en lichamelijke opvoeding. Een groot verschil is dat je op het gymnasium Latijn en Grieks krijgt, oftewel de Klassieke Talen. En dat is niet voor niks. De Romeinse en Griekse cultuur zijn belangrijk geweest in onze geschiedenis en dat merken we nog steeds. Onze democratie, bouwkunst en het rechtssysteem zijn bedacht door de Grieken en Romeinen. En wist je dat Nike de Griekse godin van de overwinning is? Ook woorden als kaas, straat en camera komen uit het Latijn. Kortom: als je gymnasium doet, begrijp je veel meer van alles om je heen.

Nancy:

'Op het gymnasium werk je veel samen met je klasgenoten. Ook mensen die niet persé je vrienden zijn. Daar leer je van.'

Vernieuwd Boerhaave gymnasium in Deventer

Ontdekkend leren

Op het Boerhaave gymnasium voel jij je ongetwijfeld snel thuis. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en ontdekken. Je gaat moeilijke vraagstukken analyseren en oplossen. En we stimuleren je om nieuwsgierig te zijn, je vast te bijten in een onderwerp, uitdagingen aan te gaan, vragen te stellen en op zoek te gaan naar antwoorden. Je leert tijdens lessen, excursies, uit boeken en door 'te doen' tijdens de projecten op de projectdag. Je werkt alleen én samen met klasgenoten die, net als jij, graag de diepte in willen en een stapje extra willen zetten. Je eerste drie jaar gymnasium volg je op De Boerhaave. Daarna doe jij je eindexamen gymnasium op Het Vlier, ook in Deventer.

Leren binnen en buiten de school

Op het gymnasium leer je niet alleen in de school. We halen de buitenwereld binnen door gastlessen over casussen uit de maatschappij. Regelmatig gaan we eropuit. Naar musea, o.a. Het Valkhof en Teylers Museum en naar oude Duitse steden; Xanten en Trier. We bezoeken theatervoorstellingen en doen mee aan wedstrijden. Ook gaan we naar bedrijven en een universiteit. In de bovenbouw ga je naar Rome.

Projectonderwijs

Kies je voor gymnasium op De Boerhaave, dan kies je voor projectonderwijs. Vier dagen krijg je les en één dag per week werk je aan een project. Dit kan een project zijn waar je alleen aan werkt, maar meestal werk je samen met klasgenoten. Je gaat de diepte in en ontwikkelt nieuwe vaardigheden, zoals creatief denken, communiceren, kritisch denken en sociale vaardigheden. Zo verzamel je alles wat je nodig hebt om met vrouwen verder te kunnen leren in je leven. Het eerste jaar gaan we aan de slag met vier projecten.

Celia:

'Ik ben niet zo goed in buiten de regeltjes denken en puzzelen en dat is wél wat je hier leert en doet. Daarom leek het gymnasium mij een leuke uitdaging. Ook de excursies zijn leuk. Vorig jaar gingen we naar een museum en dit jaar naar Duitsland.'



VERDER KIJKEN

4+1
SCHOOL DAGEN PROJECTDAG

Dirk, gymnasium Eco:

'Ik vind projectonderwijs erg leuk, omdat je langer bezig kunt zijn met één onderwerp. In een project komen meerdere vakken terug, zoals techniek en economie. Je moet wel zelf initiatief nemen en een goede planning maken.'

PROJECT

Kosmopoliet: Iemand die de hele wereld als zijn thuis ziet

Wie ben jij en wie is de ander? Je onderzoekt je eigen achtergrond en vertelt hierover. Samen ontdek je allerlei culturen; de verschillen en overeenkomsten. Net als bij de oude Romeinen en Grieken. En niet alleen de culturen verschillen, ook de talen. Als kosmopoliet wil je je over de hele wereld verstaanbaar kunnen maken.

Ivo:

'De basisschool vond ik best saai. Ik wilde meer uitdaging en Latijn en Grieks leken me leuk. Deze talen helpen je bij andere talen leren. De Boerhaave is een fijne, overzichtelijke school. Sommige docenten doen wedstrijdjes, bijvoorbeeld wie de meeste hoofdsteden kent. Dat vind ik heel leuk.'



PROJECT

Icarus: Het veilig en verantwoord inzetten van techniek

Icarus is een figuur uit de Griekse mythologie. Samen met zijn vader, de uitvinder Daedalus, zat hij gevangen op het eiland Kreta. Om te ontsnappen maakten ze vleugels om weg te kunnen vliegen. Icarus vloog te dicht bij de zon, de was tussen zijn veren smolt en hij stortte in zee. Tijdens dit project onderzoek je hoe je techniek kunt inzetten om het menselijk lichaam te verbeteren. We dagen je uit grenzen te verleggen en na te denken over hoe ver je kunt gaan. Wat is verantwoord en wanneer ga je te ver?

ÉÉN PROJECTDAG PER WEEK